

Asylutredning

Sökande (berättelsen är äkta men namn och orter fingerade)

Ali Abed, Saledi, född 860203, M, medborgare i Irak

Adress: Nygatan 12, 123 12 Nystad

Offentligt biträde: Eva Andersson

Tolk: Bassam Massa

Språk: arabiska

Tjänsteman: Handläggare från Migrationsverket (H)

Övriga närvarande: offentliga biträdet Eva Andersson

- Den sökande har informerats om vad som kommer att hända idag:
- Du har ansökt om asyl och åberopat att du har behov av skydd i Sverige. - Du kommer att få lämna uppgifter om de skäl du har för din ansökan och hur du tagit dig till Sverige. Dessutom kommer Migrationsverket att ställa ett antal frågor för att komma fram till om du kan få ett uppehållstillstånd. Om Migrationsverket inte kan bevilja uppehållstillstånd med stöd av de skäl du lämnat under dagens utredning kommer du att få information om vad som kommer att hända och hur ditt ärende kommer att handläggas.
- Tjänstemän på verket och tolken har tystnadsplikt vilket innebär att de uppgifter du lämnar inte kommer till kännedom för någon obehörig.
- Ett uppehållstillstånd kan återkallas om det visar sig att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som varit viktiga i ärendet. Du lämnar alla uppgifter under straffansvar vilket innebär att du kan bli dömd för brott enligt utlänningslagen.
- Detta kan vara det enda tillfället du får möjlighet att muntligt lägga fram dina asylskäl. Det är därför viktigt att samtliga asylskäl kommer fram under dagens utredning.

Förstår du bra vad tolken säger?

Den sökande uppger att han/hon förstår tolken bra.

ID OCH BAKGRUND

Ali (Sök) lämnar in id-kort, medborgarskapsbevis, S-pass, ett civilt och ett religiöst vigselbevis (båda original), födelsebevis för dottern (original), bosättningskort samt kort för samfundstillhörighet i mandeiska församlingen. Sök visar även upp tre foton på hustru och barn, varav ett från den religiösa vigselceremonin och ett från det civila bröllopet. Kopior tas till akten, sök återfår originalen.

Sök har bara vistats i Syrien på vägen till Sverige, därutöver har han inte vistats utanför Irak någon gång. Han var i Syrien 13-14 månader.

Sök har inte haft andra pass än det ingivna S-passet. Han har inte ansökt om nytt pass efter att dess giltighetstid gick ut pga sina problem som mandé.

Sök ansökte och hämtade personligen ut passet. Han uppvisade medborgarskapsbeviset och id-kortet för att få passet.

Tolken översätter att medborgarskapsbevis och id-kort anger religionen som

mandé.

Sök minns inte vilket år medborgarskapsbeviset utfärdades. Tolken läser utfärdandedatum 1 augusti 1995. Sök behövde inte byta ut beviset i och med regimens fall, däremot måste han byta id-kortet.

Hela familjen ansökte om medborgarskapsbevis tillsammans. Det utfärdades i Missan.

De religiösa männen inom mandeiska församlingen godtar det civila äktenskapet. De hade bröllopståg med fest utan religiösa inslag. Man kan inte ha religiösa ceremonier öppet. De hade däremot en religiös ceremoni enskilt i hemmet. Man klär sig då i traditionella kläder och gör några enkla ceremonier.

Sök visar på fotot av sök och hustrun i traditionell mandeisk dräkt. Vid ceremonin går man under rinnande vatten och blir välsignad av en sheikh och så ger man bröllopslöften om att respektera sin fru. Man döps i rent vatten, det måste vara rinnande. Man ber samtidigt för de döda.

Dagen därpå är det dop tillsammans med hustrun, då säger man att äktenskapet är fullbordat. Det kallas mahar. Sök vet inte om detta är ett mandeiskt ord. Utan mahar är äktenskapet inte fullbordat.

Man avger löftena inför en sheikh samt inför halili, dvs lägre religiösa lärde än sheikhen.

Sök berättar om religiösa högtider. Man har fyra helger under ett år. Vid varje helg döps man. Helgerna är i mars, i maj, i juli, i november. Man samlas då vid heliga platser och har religiös föreläsning tillsammans. Man ska då ha religiösa kläder som kallas el raste, som har fem delar (sök visar på fotot): turban för mannen, slöja för kvinnan, klänning, lång bred byxa, bälte samt el masejfe –en slags halsduk. Om det fattas något får man inte döpas. Annan klädsel gör en oren vid dopet. Helgdagen i mars är fem dagar och kallas el penje, i maj en dag som kallas el defe, juli är den stora helgen med fem dagar, sista kallas lilla helgen och det är två dagar. Penje firar universums uppkomst, el defe firar renhet/hygien, stora helgen är i juli. Man träffas då på heliga platser med de religiösa männen och firar Johannes födelsedag. Den lilla helgen i november kallas offrens helg eller offerhelgen – man samlas och hälsar på varandra och ibland går man till heliga platser, ibland inte

Handläggaren (H) från Migrationsverket tar upp frågan om Alis handlingar igen med anledning av att handläggaren har undersökt handlingarna med UV-lampa och låtit verkets dokumenthandläggare titta på dem.

Uppgiften om religion har ändrats på medborgarskapsbeviset.

Sök säger att myndigheterna är vana att skriva att man är muslim och att de därför skriver det mer eller mindre automatiskt. När man påpekar att det är fel ändrar myndigheten i handlingen utan att byta ut hela handlingen. Det är vanligt att de slarvar så.

H frågar om fotot på id-kortet har suttit på en annan handling tidigare. Sök säger nej, det var ett helt nytt foto, man måste ha nytt foto på id-kortet. H påpekar att man ser hål efter en häftapparat eller liknande men sök säger nej, det finns inga hål. H påpekar att man ser hålen men sök håller fast vid att det inte finns hål. A påpekar att myndigheten kan ha satt fast fotot i något

i samband med ansökan.

H meddelar att verket eventuellt kommer att skicka handlingarna för äkthetsbedömning. Sök vill ha kopior av alla handlingar samt kvitto, vilket H meddelar att han kommer att få detta under dagen.

H förklarar att bristerna i handlingarna är anledningen till att H ber sök berätta om sin religion på ett sätt som visar att han känner till religionen. H ber sök berätta om heliga skrifter. Sök uppger: El Kenza Rabah är den heliga boken, där står om religionen, traditioner, dop – hur de ska göras och olika ceremonier vid olika tillfällen. H frågar om boken är uppdelad på ett visst sätt. Sök säger att boken är en helhet men ibland delar man upp den och kopierar delar som de lärde eller man själv läser för att man ska lära sig. H frågar om kapitelindelning, avsnitt och liknande, om den är uppdelad eller man läser den på ett visst sätt. Sök säger nej, boken är en helhet, inga speciella kapitel eller avsnitt. Sök har bara läst enstaka sidor i boken själv, inte hela. Söks familj hade boken hemma, alla i sekten har ett exemplar. Originalboken finns hos en sheikh i Holland, Abdallah, den religiöse ledaren, sök har förstått att det är en enorm bok. Abdallah avled nyligen, nu har Settah, som har australiskt medborgarskap och som reser runt i världen till alla medlemmar, tagit över. Det sägs att vissa delar av boken inte ska läsas av andra än de lärde och i de exemplar som finns i hemmen är dessa delar utelämnade.

H påpekar att H har läst att boken har två delar som man läser på ett visst sätt. Sök säger ja, man måste vara speciellt klädd när man läser den och vissa delar läser man bara vissa dagar, detta gäller såväl de lärde som vanliga medlemmar. Man ska då ha ovannämnda ceremoniella klädsel, detta gäller även vanliga medlemmar. H säger att H läst att man läser boken från två olika håll. Sök säger att man läser först uppifrån och ned och sedan vänder man boken och läser nerifrån och upp. Sök och vanliga medlemmar hade dock exemplar översatta till arabiska och dem läser man som vanligt. Det är den mandeiska texten på aramhiska som är skriven från två håll. Sök och många andra kan inte det språket.

El darfash är mandeernas symbol, på samma sätt som det kristna korset. Sök ritar en bild. Sök säger att det är ett kors med ett vitt tyg som syftar på Johannes Döparens dopklädsel.

H frågar om regler för diet och sök berättar: Man får inte äta djur som har päls eller svans, vad gäller får ska man inte slakta tackan utan bara hanen, sheikherna får inte äta djur som de inte själva slaktat, den bästa maten är fisk eftersom det kommer från vatten som är rent.

H går vidare och frågar om söks adress.

Sök flyttade till Bagdad pga hot och att han blev utsatt för beskjutning i sin guldsmedsbutik i hemstaden. Det var medlemmar av Mehdimilisen som hotade och sköt. Först blev sök hotad av dem i butiken, två dagar senare kom två män på motorcykel och sköt skarpt mot sök. Sök ramlade så de trodde nog att sök var träffad och de körde därifrån. Detta hände i februari en månad senare flyttade sök till sin syster i Bagdad.

Efter åtta månader i Bagdad hittade sök en butik och startade sin verksamhet. Sedan kom personer och hotade sök även där pga att han var

mandé. Sök brydde sig inte så mycket, men senare kom maskerade män och hotade sök allvarligt och därför lämnade sök landet i april. Sök har inte haft kontakt med någon i Irak sedan han lämnade landet. Sök vet inte om söks syster i Bagdad eller den andra gifta systemen är kvar i landet.

ASYLSKÄL

Vad riskerar sök vid ett återvändande?

Sök skulle med all säkerhet dödas av medlemmar av Mehdimilisen. Det är de som hotat och utsatt sök för beskjutning. Psykiskt har mandéer dock varit förtryckta länge, av alla.

Bagdad

Sök ville starta verksamhet i Bagdad pga hoten i hemstaden. Efter 8 månader hittade sök en butik och började verksamheten. Efter två månader kom två män, vanligt klädda utan maskering. Männerna frågade rakt ut om sök var mandé. Sök sade ja. Männerna sade då att antingen måste sök konvertera eller flytta därifrån, eller så skulle de döda sök. Sedan gick de. Sök svarade inget, sök hade inget svar, hade han svarat så hade han blivit slagen eller dödad.

Männerna sade inte vilka de var och sök vet inte vilka de var eftersom han var nyinflyttad. Det är dock välkänt att Mehdimilisen styr i Bagdad al Jedida och kvarteret där butiken fanns.

Sök eller systemens familj blev inte hotade i systemens hem under tiden sök bodde där. Systemens familj hade bott där en längre tid och kände folk. Sök tror inte att systemen och hennes make hotats innan sök flyttade till dem, men sök vet inte säkert. Han tror inte systemens familj hotats eftersom systemen uppmanade sök att flytta till systemen från hemstaden för att undkomma hot. Efter det första hotet stängde sök direkt butiken för dagen och gick hem. Sök stannade hemma en vecka efter det, för hustrun ville inte att sök skulle jobba. Sedan öppnade sök butiken igen för försörjningens skull. Inget ytterligare hände på ca två månader. Två månader efter det första hotet kom två maskerade beväpnade män till butiken. De frågade om sök var mandé. Sök sade ja. Männerna sade då att de varnat sök tidigare men att han inte lyssnat. De sade då att ”nu är det sista varningen, antingen konverterar du till islam eller lämnar landet, eller så blir du dödad”. De sade inget mer, men de höll en hög ton när de hotade sök och sök var rädd att de skulle skjuta sök med sina vapen. Det var inte samma män som tidigare, de hade annan kroppsbyggnad. Efter hotet gick de maskerade männen därifrån, det hände inget mer. Sök sade inget, eftersom de hade vapen i händerna. Om man säger minsta ord, särskilt som mandé, så kan de döda en. Männerna sade inte vilka de var, men deras klädsel var typisk för Mehdi, helt i svart.

Sök stängde butiken när männen gått och gick till systemens bostad. Han öppnade inte butiken mer. Det tog 20 dagar att ordna allt för resan. Sök sade till sin syster att det var fjärde gången sök blev hotad och att han inte kunde leva i landet längre. Sedan lämnade sök landet med hustrun och dottern.

Det hände inte sök något mer i Bagdad än ovanstående, inte heller under de månader han letade efter en butik. Sök gick inte ut ofta under den tiden.

H ber sök berätta om händelserna i hemstaden.

Familjen var sedan länge trakasserad och hotad pga sin religion. En dag satt sök i sin butik. Två maskerade män kom in. De sade att sök måste konvertera eller lämna landet. Sök blev vettskrämd men försökte bagatellisera händelsen. Det hände inget mer, de gick därifrån. Det var omskakande för sök. Söks vänner och hustrun sade åt sök att han borde resa därifrån, men sök försökte bagatellisera händelsen.

Den andra gången sök hotades var mitt på dagen, sök höll på att stänga för lunchtid. Detta var ca 10 dagar efter det första hotet. En motorcykel stannade utanför. Det var två män på motorcykeln. De siktade mot sök och båda sköt så alla glasrutor gick sönder och det blev kaos. Sök kastade sig direkt på golvet. Sök såg männen bara hastigt, de var maskerade och hade solglasögon. De trodde nog att sök var skadad där han låg på golvet. De körde därifrån. Sök var ensam i butiken när det hände. Sök tog sig hem och berättade för hustrun och de bestämde sig för att flytta och efter 10 dagar så flyttade de till Bagdad.

Sök bodde enbart med hustrun och dottern vid denna tidpunkt.

H ber sök berätta om hot och trakasserier som skedde innan de maskerade männen kom. Sök uppger: En dag var hade sök och andra mandéer samlats vid en helig plats, man brukar gå dit för att byta kläder och de går sedan till en ön för att bli döpta i rinnande vatten. De blev då beskjutna från andra sidan vattnet, bl.a. blev ett barn skadat. Sheikhen sade efter detta att medlemmarna inte skulle komma för ofta dit.

Sök eller söks familjemedlemmar utsattes inte personligen för andra attacker än ovanstående. Många medlemmar har hotats ansikte mot ansikte i hemmen eller sina butiker, dock har sök eller hans familjemedlemmar inte blivit hotade så. En gång kom dock en granne och knackade på och sade att söks familj hade misshandlat hans barn, grannen skrek mot söks familj.

Givetvis hade detta att göra med familjens religion. Det har varit liknande händelser hela söks liv, att folk på gatan, i skolan, grannar etc. ropar glåpord och säger att de är smutsiga mandéer och liknade, det har hänt sök och familjen personligen många gånger.

Mandéer får inte röra någonting för att de ses som orena. Man får inte heller prata klart utan blir avbrutna hela tiden. Framförallt är det svårt i södra Irak. A har inga frågor om ovanstående.

EVENTUELLA YTTERLIGARE SKÄL FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Söks har en bror med uppehållstillstånd i Sverige. Sök har även två kusiner i Malmö, tre mostrar med familj i Sverige. Inga andra nära släktingar.

MYNDIGHETSSKYDD OCH INTERNFLYKT

Sök kan inte få skydd av myndigheterna i Irak pga myndigheternas koppling till Mehdiarmén. Detta gäller i hela landet och har inte ändrats den senaste tiden.

Om sök hade polisanmält händelserna hade de inte gjort något om de fick veta att sök är mandé. Om man går till polisstationen står medlemmar av Mehdi där bredvid polisen, de finns på polisstationen.

Sök kan inte få skydd i någon del av Irak, han har bara släkt i hemstaden

och Bagdad. Ingen släkt i Kurdistan.

HÄLSA

Sök är frisk.

AVSLUTNING

Sök har förstått tolken väl.

Bedömning av AT-UND

(x) Du ansökte om asyl den 28 juni. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer ditt ärende troligen att handläggas inom fyra månader. Du kan därför inte beviljas undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt 5 kap. 4 § utlänningsförordningen. Det innebär att du inte har rätt att arbeta i Sverige under väntetiden.

Asylutredningen startade kl 13.10 och avslutades kl 16.25.

Bifogade dokument

Pass, id-kort, medborgarskapsbevis, 2 st. Vigselsbevis, födelsebevis dotter, medlemskort mandeiska samfundet, bosättningskort